

Kerkdienst Groene Tuinkerkerk - Rotterdam-IJsselmonde

Ambtsdrager van dienst: Karel Jungheim

3 mei '26

Lector: Mevr. Mathea van Dam

Voorganger: Ger Heester, Gorinchem

Organist: Dhr. Wim Smit

1. Welkom door ouderling van dienst.

2. Zingen lied 413 : 1, 2 en 3 LvdK 2013.

1. Grote God, wij loven U
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U,
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart ten allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid

2. Alles wat u prijzen kan,
U, de eeuw'ge, Ongeziene,
looft Uw liefd' en zingt er van!
Alle Eng'len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
"Heilig, heilig, heilig" toe!

3. Heer, ontferm U over ons,
open Uwe Vader armen,
stort Uw zegen over ons,
neem ons op in Uw erbarmen!
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan!

3. Votem en groet.

4. Zingen lied 416 Ga met God 1, 2, 3 en 4 LvdK 2013.

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:

in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn

tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

5. **Leefregels: De tien woorden.** (zie Exodus 20:1-17).

6. **Zingen psalm 119 : 13 en 14.**

13. Geef mij een hart dat U met vreugde groet,
geef mij verstand, daar zal ik wel bij varen,
dat ik niet haak naar zilver, goud en goed,
niet gretig schatten om mij heen vergare.
Als Gij de weg der wet mij weten doet,
dan zal ik die ten einde toe bewaren.

14. Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn,
dat niet de lege vreugd mijn hart bewege,
slechts in uw spoor kan leven leven zijn.
Vestig mijn aandacht op de rechte wegen.
doe uw beloften onverwrikbaar zijn,
immers uw knecht is tot uw dienst genegen.

7. **Gebed bij de opening van Gods woord.**

8. **Bijbellezing: Psalm 124 en Galaten 5 : 1 – 15 door Mathea van Dam.**

9. **Zingen psalm 124 : 4.**

4. Die onze boeien slaakt, het is de Heer.
Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer.
Door zijn verlossing zijn wij vrij gemaakt
ons heil is in de naam van God de Heer
die God die aard'en hemel heeft gemaakt.

10. **Meditatie n.a.v. Matheus 12 : 43-45. ‘Leve de vrijheid, maar
waarvoor eigenlijk?’**

11. **Meditatief orgelspel.**

12. **Zingen lied 320 : 1, 2 en 3 LvdK 2013.**

1. Wie oren om te horen heeft,
hore naar de wet die God hem geeft:
gij zult geen vreemde goden
maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Israël, mijn geboden.

2. Bemin uw Heer te allen tijd,
dien Hem met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerste en grote-gebod,
de wil van God uw Vader.

3. Bied uw naaste de helpende hand.
Spijzig de armen in uw land,
een woning wil hen geven.
Het tweede gebod is het eerste gelijk:
doe dit, en gij zult leven.

13. **Gebeden, afgesloten met gezamenlijk ‘Onze Vader’.**

14. **N.a.v de Collecten – Lied 365 : 1 – LvdK 2013.**

1. Wij dragen onze gaven,
het werk van onze hand,
het werk van onze dagen,
de garven van het land,
van wind en zon en regen,
tot eer van U, o God en Heer, Halleluja!

15. **Zingen slotlied: ‘Ik zal er zijn’. Opwekking 770.**

1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

2. Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Refrein: *'Ik ben die Ik ben'* is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is **'Ik ben'**, en **'Ik zal er zijn'**.

4. O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Refrein: *'Ik ben die Ik ben'* is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
*uw naam is **'Ik ben'** en **'Ik zal er zijn'**. (2x)*

16. Gedicht, gelezen door Mathea van Dam.

17. Zegen.

18. Wilhelmus.